

Toespraak Kerstborrel 16 december 2021

*Midden in de winternacht ging de hemel open.*

Het jaarverslag van Schuldhulpmaatje over 2020 kreeg als titel mee: Samen doorzetten!<sup>1</sup> Op de voorkant een horecaondernemer in een leeg etablissement met een hand zijn hoofd ondersteunend. Voor verschillende sectoren in onze samenleving en economie voelt deze tijd: Hoe houd ik in deze onzekere tijd het hoofd boven water en de moed er nog in?

Op deze voorkant werd verschillend gereageerd. Ik weet dat er wel gezegd werd: is dit niet een te deprimerend plaatje voor ons jaarverslag? Aan de ene kant best een logische reactie en die geldt ook voor 2021, dat nu al bijna achter ons ligt. Want 2021 was voor onze vereniging zeker geen deprimerend jaar. Dit jaar konden we een echte aanvang maken met ons meerjarenbeleidsplan: Ik ben er voor jou.<sup>2</sup>

Want ons verlangen en onze ambitie liggen hoog. Voor iedereen in Nederland met (beginnende) schulden moet er online of offline steun beschikbaar zijn. Een landelijk dekkend netwerk, een keten van hulp, zoals we de Alliantie Vrijwillige Schuldhulpverlening (AVS) graag noemen.

En met de feestelijke opening in Groningen van onze 100<sup>e</sup> lokatie zijn we goed op weg en nu in meer dan 140 burgerlijke gemeenten van Nederland actief. En op al die plekken dragen we een hoopvolle boodschap uit: je hoeft niet bij de pakken neer te zitten, er zijn mensen die jouw sores zien zitten en er voor jou willen zijn!

Maar we willen mensen met hun hulpvraag rond geld en schulden niet isoleren van hun totale bestaan. Hoe kunnen we mensen helpen die naast schulden ook zoeken naar een baan, zoeken naar meer netwerk of naar passende praktische hulp? We hebben daarom onze gesprekken en samenwerkingen met Present, Tijd voor Actie, Jobhulpmaatje en HiP Helpt geïntensiveerd. Deze samenwerking noemen we graag de keten van Hoop. Mensen het goede leven bieden door hun context ook te activeren of te ondersteunen.

Het is fijn om te zien dat we met JHM en HiP Helpt hier al een flinke samenwerking in te pakken hebben. En daarop bouwen we in 2022 door.

De laatste weken was het voor Schuldhulpmaatje een bijzondere gewaarwording omdat op diverse momenten en plekken in politiek Den Haag de naam van onze vereniging klonk. En wie het nieuwe regeerakkoord<sup>3</sup> gelezen heeft, die hoort daarin ook veel punten terug die we de laatste jaren onder de aandacht hebben gebracht. Meer nadruk op vroegsignalering en preventie, eerder aanpakken en saneren van problematische schulden, een plafond voor de kosten en boetes van schuldeisers, en natuurlijk een andere aanpak bij de overheid zelf. Meer menselijke maat, zeker ook bij de belastingdienst, dat is wat je nu veel hoort. Natuurlijk: het komt uiteindelijk aan op de uitvoering en naleving. En wij zullen met onze partners binnen de Alliantie de politiek en het openbaar bestuur daar scherp op houden. Veel van deze punten

---

<sup>1</sup> <https://schuldhulpmaatje.nl/wp-content/uploads/2021/07/SchuldHulpMaatje-Jaarverslag-2020-digitaal.pdf>

<sup>2</sup> <https://schuldhulpmaatje.nl/wp-content/uploads/2021/01/20201210-SchuldHulpMaatje-Meerjarenbeleidsplan-2021-2026-schermversie-spreads.pdf>

<sup>3</sup> <https://www.kabinetformatie2021.nl/documenten/publicaties/2021/12/15/coalitieakkoord-omzien-naar-elkaar-vooruitkijken-naar-de-toekomst>

brachten we ook onder de aandacht met het pamflet op burgerschulden<sup>4</sup>, dat we speciaal voor de formatie opstelden.

Nog even terug naar het plaatje. Dat was dus volgens sommigen te weinig positief. Tegelijk zeiden we toen: we verwachten nog een flinke boeg golf aan schulden als gevolg van de Corona-pandemie. Die waarschuwing willen we onverminderd laten klinken. Nog steeds is het niet gezegd dat iedereen hier zomaar zonder kleerscheuren door zal komen. Allereerst financieel. Natuurlijk heeft de overheid haar diepe zakken getoond en de portemonnee getrokken. Maar haar mogelijkheden zijn niet oneindig. En veel potentiële schulden zijn er wel, maar worden nog niet gevorderd.

En ja, voor nog steeds een grote groep mensen (vaak hebben ze schulden en/of andere onderliggende problemen) staat het water hen nu al aan de lippen.

Of kunnen daar met een tegenvallend life-event zomaar in terecht komen.

*Midden in de winternacht ging de hemel open.*

Het overbekende kerstlied wordt afgezet tegen een donkere, kille en koude winternacht. Het was nacht over Bethlehem toen de hemel openbrak.

Er waren vreemde heersers met veel machtsvertoon die over Israël heerste, toen de engelen het 'Ere zij God' aanhieven. Er was behoefte aan een sterke leider, toen Jezus als kwetsbaar kind geboren werd. God zou mensen weer samenbrengen, maar rondom Jezus stonden mensen, die door anderen waren afgeschreven.

In die nachten brengen wij via onze maatjes hoop en uitzicht. Zij zijn het gezicht van de menselijke maat. In die nacht van oninbare schulden willen wij met de Kredietbanken die schulden juist afkopen. Diaconaat werkt vaak eerder in het verborgene en in de midden van de nacht. In de nacht geboren: Immanuel, God met ons. Ik ben er voor jou!

En de uitnodiging om zelf ook daarvoor ruimte in hart en leven te maken. En als we steeds weer een kaars in het donker blijven ontsteken, al doet eentje het maar, en daarvan blijven delen, dan gaat in het midden van de nacht de hemel open. Steeds weer opnieuw wordt zo kerst in ons hart geboren.

Ik ben heel erg dankbaar dat ik nog vier jaar aan deze vereniging als voorzitter verbonden mag zijn. Ik wens u allemaal gezegende en hoopvolle kerstdagen en een verwachtingsvol en gezond 2022 toe!

Joost Schelling, Voorzitter bestuur Schuldhulpmaatje Nederland

Een groot en dik compliment en woord van dank aan de directie en MT, personeel op kantoor, op de weg en in het land, coördinatoren, bestuurders en de bijna 2200 maatjes. Dank aan onze partners in het veld, via de alliantie, via Geldfit en de Nederlandse Schuldhulproute, via HIP Helpt en Jobhulpmaatje. De kerken die via hun bestuurlijke vertegenwoordiging ons werk ondersteunen en dragen. Dank aan onze ondernemende partners zoals datafuture, stewardship, Newrise en al die anderen, die in onze missie geloven en mede uitdragen. Want alleen Samen lukt het!

---

<sup>4</sup> <https://doorpakkenopburgerschulden.nl>

Eén ster  
maakt de lucht minder dreigend.  
Eén kaars  
maakt de nacht minder zwart.  
Eén hand  
maakt de weg minder eenzaam.  
Eén stem  
maakt de dag minder stil.  
Eén vonk  
kan begin van nieuw vuur zijn  
Eén noot  
het begin van een lied.  
Eén kind  
het begin van een toekomst.  
Eén wens  
het begin van een jaar.

Tekst: Jacqueline Roelofs – van der Linden